

## SPF Seniorerna Orsa till New Jersey 12-13 mars 2016

SPF Seniorerna Orsa åkte till Stockholm och såg Jersey Boys på Chinateatern.

Resan startade på morgonen från Orsa och i Avesta var det dags för en bensträckare med mat eller kaffe för de som önskade detta. Bussen tog oss därefter till Stockholm och Cityterminalen där det fanns tid för ca 2 timmars shopping eller vad man ville göra.



När alla samlats igen gick färden norrut till Sollentuna och Scandic hotel. Väl på hotellet piffade vi till oss innan det var dags för en efterlängtd buffé bestående av kyckling och fisk. Det var bara att hugga in på bägge om man ville. Nu började tiden närma sig avfärd tillbaka till Stockholm och Chinateatern.



Alla var inte riktigt med när "tåget gick" varför en



mindre efterspaning tog vid. Nåväl, till sist var vi på väg med alla återfunna. Väl framme vid Berzelii park där bussen skulle parkeras gick allt som "på räls" när vi skulle inta våra platser på teatern. Tyvärr var David Lindgren, en av huvudpersonerna, upptagen med Melodifestivalen och det gick ett sus genom lokalen när detta kungjordes.

Så startade musikalen som handlade om den amerikanska rockgruppen The Four Seasons som bildades -60 i Newark, New Jersey och var verksamma in på 2000-talet då dom 2012 spelade i The Royal Albert Hall i London. Dessförinnan hade gruppen 1990 invalts i Rock and Roll Hall of Fame. Allt kretsade kring Frankie Valli och Tommy De Vito som blev bandets frontfigurer. Det kom att bli en helt igenom fantastisk musikalkväll med många igenkännande låtar och handklappning.



Efter föreställningen var det så dags att ta sig ut och även hitta bussen. Nu borde det inte vara så svårt men förutsättningarna hade förändrats från det vi gick in. T.ex var det ljust när vi gick in, vilket det inte var när vi gick ut. Dessutom kom man ut på en sidogata samtidigt som Berns Salonger hade spärrat av mer än halva trottoaren för sina insläpp till krogen. Det kan inte ha varit helt lätt om man inte är riktigt orienterad. När alla

så hade äntrat bussen påbörjades resan tillbaka till Sollentuna och vårt hotell. Kvällen hade blivit sen varför många valde att gå till sängs. Söndag morgon, frukost och en långpromenad senare var det dags att styra kosan hemåt med fikastopp i Avesta. Innan vi passerade Hølen med den fantastiskt glittrande Orsasjön, tackade vi Magnus som kört oss, och Vernerssons som fixar allt för vårt bästa.

