

SPF Orsabygdens avslutning på vattengympan 15 april

Nu har det gått 20 veckor och Vattengympans vårtermin var till ända. Sista dan i bassängen var extra uppsluppen då vi hade fått nya redskap att bekanta oss med. Det märktes på engagemanget att det var något nytt och roligt.



Efter bassängen begav sig ca 25 av oss till Trunnagården där det väntade en tipspromenad med kluriga frågor. Efter den var det dags för en jättegod paj med sallad som gick ner med ett huj för de flesta var väldigt hungriga.



Sen var det dags för kaffe och kaka samt en dålig historia där alla närvarande fick vara med och berätta historien.



Därefter skulle en vinnare av tipspromenaden koras och det blev Kerstin som med hela 10 rätt kammade hem vinsten tätt följd av Ulla.

Kvällen började lida mot sitt slut och gympatjerna i allmänhet och Ann-Marie i synnerhet hade för dagen tillägnats en specialskriften hyllningslåt för deras slit i bassängen.

Melodi: När som sädesfälten böja sig för vinden.... Bertil Boo mfl

När som kvinnorna i Orsa ska i badet
Är det gnäll om att det äääär för kallt
Men när klockan sedan blivit sexton noll noll
Kommer hon som haar fuullständig koll

Det ska hoppas hit och diit med en
pinne
Du ska kunna bli en groda på direkt
Du ska staka fram som uti vasaloppet
Spänna muskler åååå såga massa ved
Du ska hänga utmed kanten ååå sparka
Sträcka ut ååå kääänna dig så vig
Men det tjugigaste är nog ändååå slutet.

Alla står upp och med klara strupar
sjunger med i Vaja condios.



Återigen en trevlig tillställning tillsammans med Vattengympagänget.

Vi ses tisdag 2 september igen.

Text o foto Hasse Ekström