

SPF månadsmöte 25 augusti 2014

Över 100 pensionärer mötte upp i Orsa Hembygdsgård när SPF Orsabygden höll sitt första månadsmöte efter sommaruppehållet.

Ordförande Bernt Westerhagen hälsade alla välkomna och sekreteraren Mona Lindh rapporterade från senaste mötet.



Till dagens möte var Kjell Hansson Talu inbjuden att berätta om sin resa till Svalbard och Spetsbergen med Karl-Erik Ståbis i hans segelbåt Concordia. Kjells intresse för Nordpolen och då Svalbard kom redan i skolåldern när han kom i kontakt med en bok om Andrés resa till Nordpolen med luftballong. Nu var det Kjells tur att få chansen och följa med till Svalbard. Det var en mycket målande och intressant berättelse med många strapatser och äventyr. Man måste nog ha varit med på seglatsen för att riktigt förstå hur stort det var.



I pausen blev det fika och smörgås innan Kjell tog till orda igen och avslutade sin berättelse med en bildkavalkad över hav och stora isberg. Kjell Hansson Talu fick en liten gåva av föreningen som tack för sitt besök.

Mötet fortsatte och ordförande poängterade att SPF Orsabygden respekterar allas och ensars religiösa och politiska inställning och vill undvika politisk agitation på sina möten.

Resansvarig Kennet Vernersson berättade om kommande resor vilka man kan anmäla sig till på mötet eller gå in på föreningens hemsida.

Vi informerades också om att danserna på Skeer, i föreningens regi, fortsätter i första hand året ut och nästa dans blir den 19 september till Tommy Danielssons orkester.



Innan kvällen är slut sker den obligatoriska lottdragningen varefter ordförande tackade för visat intresse.

Text och foto: Hasse Ekström