

SPF Orsabygden på teaterresa 11–12 oktober 2014

Ett 30-tal pensionärer tog på lördagsmorgonen plats i bussen som skulle ta oss till Stockholm och Oscarsteatern där Robert Gustafsson, Claes Månsson m fl skulle underhålla oss i uppsättningen "Kom igen Charlie".



Det hade funnits önskemål om att kunna åka på teater med övernattnig så detta var första testet. 30 biljetter fanns att tillgå och dessa gick åt i ett huj vilket speglade intresset för detta koncept.



Efter ett stopp i Avesta för lunch/kaffe kom vi till hotellet i Stockholm där vi checkade in. Flera gjorde en runda på stan eller tog igen sig innan det blev dags för en trerättersbuffé.



Därefter hämtade bussen upp oss för transport till teatern.

Robert Gustafsson och övriga i ensemblen gjorde en fartfylld och högljudd show så tempot var det inget fel på. Om man skulle försöka sig på att göra en högst personlig recension av teaterdelen vill jag tycka att denna typ av evenemang kräver



att man ser rörelser, mimiker och



kroppsspråk och inte sitta för långt bak. Nu hade vi som åkt på resan bokat oss på en show med Robert Gustafsson och co och då får man Robert Gustafsson och co med den nyckfullhet och oväntade utspel som de är kända för. Efter föreställningen tog de flesta en uppfriskande promenad genom kvällsvimlet hem till hotellet.

Söndag morgon startade med en morgonpromenad i omgivningarna för flera av oss innan det var dags för frukost. Kl 11.00 togs vi på en mycket uppskattad rundtur genom Stockholm och guidades av chauffören Stefan som också gav oss lite historia om platserna.



Vi



påbörjar därefter hemresan och med ett lunch/fika-stopp i Avesta blir det så dags för sista etappen hem mot Orsa.

Avslutningsvis vill jag tro att vi som fick förmånen att komma med på denna debutresa var i stort sett nöjda med allt vi fått uppleva och våra reseansvariga har redan nya projekt på gång. Klockan är nu 17.00 och vi närmar oss ett regntungt Hölen och med en applåd och ett varmt tack till Kennet och Margareta angör vi Orsa.

Nedtecknat efter bästa förstånd och fotat av Hasse Ekström

