

## SPF Orsabygden firade 40 år, 11 maj 2013

Det var en glad och uppsluten stämning när cirka 200 av SPF Orsabygdens 414 medlemmar på lördagseftermiddagen samlades i Orsa - Skattunge hembygdsgård för att fira föreningens 40-årsjubileum. – Föreningens stora uppgift är att förmedla den sociala gemenskapen som är så viktig på ålderns höst, sa ordförande Berndt Westerhagen.

Det var också Berndt Westerhagen som i inledningen av jubileumskvällen berättade om föreningens historia. Innan föreningen blev självständig tillhörde 16 medlemmar från Hansjö Pensionärsförening Ore-Bygdens Pensionärsförening, som då tillhörde Söderhamns distrikt. Från och med 1980 tillhörde man Dalarnas distrikt och 1985 ändrades föreningens namn till Orsabygdens SFRF. När förbunds kongressen året efter beslutade att byta namn på förbundet till Sveriges Pensionärsförbund (SPF), fick Orsabygdens SPF sitt nuvarande namn.



Föreningen har varit, och är fortfarande, aktiv med resor både inrikes och utrikes. Flera fabriksbesök har gjorts genom åren och numera är man verksam med boule, bowling, bridge och vattengymnastik.

Tio medlemmar belönades också för 10 års arbete i föreningen. Alla fick diplom och herrarna tilldelades SPF-märket i silver och damerna en brosch.

– Utan knussel ställer de upp i alla lägen, sa Berndt Westerhagen.



De tio var: Lillan Hanser, Elsa Persson, Vide Bogren, Lennart Andersson, Rut Nissa, Bert Sars, Gun Nämnd, Siv Elings, Sonja Andersson och Ellen Gunnars.

Uppvaktningar som gjordes under kvällen kom från Orsa kommun genom kommunalrådet Marie Olsson, SPF Mora, Älvdalens SPF, Orebygdens SPF, Pro Orsa samt vice distriktsordförande Stig Sjöholm. Efter en tre-rätters middag avslutades jubileumskvällen med dans till musik av Kritzers.

Text: Mona Lindh

Foto:

[Tillbaka](#)