

Smålandsresa 19-22 augusti 2013

SPF Orsabygden och Smålandsgillet's Smålandsresa

Vår resa gjordes i ett strålande sommarväder. Platser som besöktes var Gränna och Visingsö med grevskapet Brahe. Med fullsatt buss, lika med 47 resenärer, startade resan tidig måndagmorgon från Orsa för att via Borlänge stanna vid Långsjöns rastplats efter väg 50, för fikapaus. Lunchstopp gjordes i trevliga Askersund och vid Vadstena slott stannade vi för liten bensträckare och liten vandring runt slottet.



Vadstena

slott

Brahehus borgsruinen blir ett naturligt stopp för att bese den vackra utsikten över Vättern och Visingsö, som är ett mål med resan. Vårt boende var på hotell Örensbaden en bit utanför Gränna vackert belägen vid sjön Ören. Efter incheckning och lite rundvandring blev det tre-rätters middag, sen var det skönt att krypa ner i sängen.



Brahehus borgsruin



Utsikt över Vättern från Brahehus

På tisdagen besöktes Grenna museum med guidning om Andréés polarexpedition som ingår i Polarcentret.



Del av Andréés Örnen

Andrée försökte med två kamrater ta sig till Nordpolen med en vätgasballong "Örnen". Färden tog ett hastigt slut när ballongen inte längre kunde flyga på grund av nedisning. De hade då bara kommit 47 mil från Svalbard och det var 150 mil kvar till Nordpolen. De fortsatte sedan till fots hemåt och deras sista läger blev på Vitön nordost om Svalbard, där vandringen slutade i tragedi, alla tre dog.

Efter besöket på museet fick vi stöva runt på egen hand på Grännas kullerstengator och besöka alla små butiker. Naturligtvis ingår ett besök på polkagristillverkning och inköp av produkter när Gränna besöks.



Det blev kanske ett impulsköp som kostade skjortan !?



Intresserade åskådare vid polkagristillverkning

Eftermiddagen avslutades i den idylliska gamla byn Röttle i sluttningen ner mot Vättern, där man kunde göra en rundvandring. Under 1200-talet fanns både kvarn och pappersbruk i byn.

Så kom då onsdagen med förväntansfulla resenärer inför att besöka Visingsö. Direkt efter ankomsten med färjan Ebba Brahe väntade Remmalaget – skjuts med häst och

vagn – för att alla skulle få en guidad tur på två timmar runt på ön.



Remmalaget



Med Remmalaget genom den mörka ekskogen

De gamla ekskogarna som planterades för att kunna användas till skeppstillverkning i vår tid, men som i dag i stället bland annat gått till renovering av regalskeppet Vasa och till Mackmyra för tillverkning av whiskyfat. Ekarna på ön är speciella med sina raka stammar högt mot skyn. Vi passerade även flera gravfält. Drygt 700 personer är bofasta på ön. Skola upp till åk 6 finns på ön, folkhögskola, sjukvård, äldreboende, livsmedel – allt det nödvändigaste finns på ön.

Guidat besök i den unika Brahekyrkan. Kyrkan uppfördes av grevarna Brahe på medeltida grund på 1600-talet som slottskyrka till Visingsborgs slott. Därefter var det fritt strövtåg.



Brahekyrkan



Guidning i Brahekyrkan



Guldföremål i Brahekyrkan



Visingsborgsruinen



Färjeläget på Visingsö

Torsdagen blev hemresedag och resan gick då på västra sidan av Vättern via Hjo över till Sjötorp vid Göta kanal, för inköp av rökt fisk.



En skuta i Sjötorp vid Göta kanal

Lunch åt vi i Kristinehamn. Vidare via Vansbro tillbaka till Orsa. En mycket trevlig resa som anordnats fantastiskt bra av makarna Margareta och Kennet Vernersson. Ett stort tack till dem. Alla var mycket nöjda med fina minnen och god samvaro.

Text: Mona Lindh
Foto: Bengt Hållén

Tillbaka